



kleine raak

60ste jaargang

Nr. 10

Juni 2017

Uitgiftedatum:

2/06/2017

Oplage: 135 ex.

Coupeur

Kleine Raak sprak met Pierre Parijs.

Coupeur, Tuba speler ... en dank verschuldigd aan Charles De Gaulle! Meer weten?



Agenda

- 9 juni KWB Kubb tornooi
- 30 juni Afsluiter werkjaar - Barbecue
- 27 aug Gezinsfietsstocht
- 9-10 sep Mossel-feest

Vaderdag

Op 11 juni

Vieren wij Vaderdag

*Goedemorgen lieve papa,
u bent groot en ik ben klein*

*Maar ik vind het echt fantastisch dat we
dikke vrienden zijn*

*En voor al die lieve vaders, is het nu dus
Vaderdag*

*Ik ben blij dat ik u daarom dit cadeautje
geven mag*

*Goedemorgen lieve papa, u bent groot en
ik ben klein*

*Maar ik vind het echt fantastisch dat we
dikke vrienden zijn*

*Lieve papa een cadeautje,
het is helemaal voor jou*

Wil je weten wat erin zit,

maak het open- kijk maar gauw!

En hele dikke knuffel van ra ra ra

Kleine Raak sprak met Pierre

Stel je kort even voor.

Ik ben Pierre Parijs, intussen al de “4 maal 20 ” voorbij, 86 jaar namelijk en een echte Peizegemnaar. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in de Sint Huybrechtsstraat. Ik heb 3 broers : Frans (89), Alfons(†) en Willy (77). Alfons was de enige die in Dendermonde woonde, mijn andere broers wonen allemaal nog steeds in Peizegem. Ik had een goede jeugd, al was het niet gemakkelijk. Willy bijvoorbeeld is geboren in juni 1940. Onze vader is naar Engeland vertrokken in mei 1940. Zo kwam het dat Willy zijn vader pas voor de eerste keer zag toen hij 5 jaar was ! Ons mama stond er dus alleen voor met 4 kinderen, dit gedurende 5 jaar. Toen was Peizegem nog een heel klein dorpke en we kregen hier heel veel steun. Ik heb toch wel het gevoel dat dit nu iets anders is. Veel jonge koppels werken lange uren en als ze thuis komen “cocoonen” ze, lekker samen thuis. Let op, ik kan dat wel begrijpen hé, het leven is nu veel jachtiger. Maar daardoor komt het wel, denk ik, dat er niet zo veel gemeenschapszin meer is.

Ik ben in 1955 getrouwd met Jeanne Vrijdag, ook Jeanne van Bams genoemd, al zou ik niet weten waar die roepnaam vandaan kwam. We hebben 2 kinderen : Renilde woont hier een paar huizen verder en Joris, woont met zijn gezin in de Heide. We hebben onlangs een groot familiefeest gehad, met de ganse familie Parijs, we waren met 31. We gaan proberen dat elk jaar te doen, tijdens Peizegem kermis.

Mijn vrouw is jammer genoeg in 1995 gestorven aan kanker. Van het moment dat we het wisten hadden we nog 5 maanden samen, het is heel snel gegaan. Het huis waar ik nu nog steeds woon is het ouderlijk huis van Jeanne. Na ons huwelijk zijn we hier komen wonen en hebben het toen volledig verbouwd. Er waren hier trouwens grote werken bezig. In 1955 is de spoorweg opgebroken, “de Leirekens-lijn” (De naam Leireken komt vermoedelijk van de Machinist Valère (Leire in de volksmond) die samen met Kamiel actief was op lijn 61. Deze naam zou al heel vroeg ontstaan zijn, waarschijnlijk al voor 1898. Op 4 oktober 1952 werd de lijn buiten dienst gesteld, zie foto. NVDR) Er stond hier ook een stationsgebouw, net zoals dat van Steenhuffel dat er wel nog staat. Jaren heb ik met dat treintje meegereden, tot het opgedoekt werd en vervangen door een bus-

dienst. De lijn liep toen echt vlak aan ons deur. In 1979 is de weg “het Leireken” dan aangelegd. Toen we hier kwamen wonen hadden we slechts een ingang achteraan de woning en die was dan enkel maar toegankelijk voor fietsers en kruiwagens !

Hoe ziet jouw “carrière” er eigenlijk uit?

Ik was 15 na de oorlog en deed een opleiding kleermaker/coupeur. Eerst werkte ik in Schaarbeek bij Voets, daarna in Vorst bij BTC (Belgian Tailoring Company NVDR). Je mag dat gerust een fabriek noemen : de coupeurs (ook wel snijders of tailleurs genoemd) zaten allemaal samen in een zaal, de stiksters werkten dan weer in een andere grote zaal. Het was toen geen goede sector om in te werken, wegens de slechte werkomstandigheden en de nog lagere lonen. Vakbonden waren toen niet veel in ons geïnteresseerd, we waren met te weinig en daar vulde je geen kranten mee.

Het was toen een hele opgave om naar het werk te gaan. Ik vertrok om 6 uur met de bus van Peizegem naar Londerzeel, dan de trein naar Mechelen en van daar spoorde ik verder naar Brussel. Daar nam ik tram 58 naar Vorst (het nummer van die tram heb ik nooit vergeten). De noord-zuid verbinding was toen nog niet voltooid.

Ik ben daar gebleven tot 1967. In dat jaar heb ik geluk gehad, ik kon beginnen werken bij de NAVO. Want na eerdere vestigingen in Londen en Parijs kwam de NAVO naar Evere, een deelgemeente van Brussel. Dat kwam door Charles de Gaulle die reeds in 1958 de zwakkere positie van Frankrijk ten opzichte van de Amerikaanse en Britse bondgenoten binnen de NAVO aanklaagde. Dit werd hem niet in dank afgenomen en de organisatie achtte het uiteindelijk niet langer gepast dat het hoofdkwartier net in Frankrijk gelegen was. In december 1966 nam de NAVO de beslissing zich te vestigen in Brussel.



Ik ben dus Charles De Gaulle heel dankbaar, vandaar dat als ik in Frankrijk ben ik probeer een bezoekje te brengen aan Colombey-les-deux-Eglises, zijn geboorteplaats om hem te danken (grapt Pierre NVDR).

De SHAPE, de militaire afdeling werd in Casteau bij Bergen geïnstalleerd. Ik had een neef, Roger Van Assche, die chauffeur was bij de SHAPE.

De werken in Evere liepen aan een zeer hoog tempo. Ze werden aangevat in maart 1967 en het hoofdkwartier werd ingehuldigd op 16 oktober van dat zelfde jaar. (Op 25/05/2017 huldigde de Amerikaanse president Donald Trump het nieuwe Navo-hoofdkwartier in Brussel in, samen met de 27 andere leiders van de Navo-landen. Het gebouw zal wel pas eind dit jaar volledig in gebruik genomen worden. Het is een reusachtig complex waar zeven jaar aan is gewerkt. Kostprijs: 1,1 miljard euro. De ontwerper wilde het beeld van verstrengelde vingers oproepen, symbool voor de verbondenheid van de NAVO-lidstaten. NVDR). (Zie foto)



Ik werkte op de algemene administratie. Ik heb wel cursussen gevolgd, in de NAVO zelf, om de administratie een beetje onder de knie te krijgen. In het begin kon je daar gemakkelijk aan de slag.

In het begin ging ik met de trein naar Evere, maar dat was geen evidentie. We hebben dan een wagen gekocht en ik ging daar mee werken. Het waren ook de begintijden van de Ring en héél wat rustiger dan nu. In 1993 ging ik met pensioen, ik was toen 63. Ik kan niet zeggen dat ik dan in een gat gevallen ben, een mens past zich aan hé. Als hobby ben ik jaar muzikant geweest bij de fanfare.

Welk instrument heb je bespeeld?

Ik speelde tuba. Ik heb dat hier in Peizegem geleerd. Weet je, na de oorlog begon alles stilletjes aan terug op te leven. Toen was het de gewoonte dat je op zondag, na de hoogmis, in de leer ging bij een goede muzikant. Er waren nog bijna geen muziekscholen hé. Ik ging bij Jan Wijns, (de vader van Louiske, van den Taxi) samen met

nog een aantal jongeren. Onze Frans heeft toen geprobeerd om het trommelen onder de knie te krijgen, maar het is hem niet gelukt.

Ik ben ook bij OKRA als secretaris en vervangend voorzitter. OKRA was toen een bloeiende afdeling met vele activiteiten, spijtig dat er geen jongere gepensioneerden zijn om het werk van Maurits De Maeyer en pastoor Louis De Belder verder te zetten. Alleen het OKRA koor, gesticht door Maurits blijft bestaan.

Ik zing ook bij Cum Decore en Okra en ben er één van de basstemmen. In de koren wordt ook gewacht op jongeren ten einde de toekomst te verzekeren. Verder lees ik heel graag, maar geen kranten meer. Het enige wat je nog krijgt zijn grote titels, maar met weinig inhoud. Ik kan wel genieten van het Pallieterke en de Knack. Regelmatig ga ik naar de bib, want ook boeken neem ik graag vast, Aspe, Deflo ... Onlangs heb ik de biografie van Donald Trump gelezen. Dat is geen gewone president. Hij komt zeer graag in de media, positief of negatief, dat maakt hem niet zoveel uit, zolang hij maar in de belangstelling staat.

Pierre, vul aan voor volgende maand : “De Kleine Raak sprak met ...” en waarom?

Wel, ik vind dat diene mens veel meer te vertellen heeft dan ik (grapt Pierre), hij is trouwens nog leraar geweest in de tuinbouwschool en de duivel doet al in de parochie.

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met ...





10 tot 12
november
2017

KFH
Pyramide
Maasmechelen
18u

Niet te missen!

**Tijdig inschrijven want
het aantal plaatsen is beperkt**

We rekenen opnieuw op een grote opkomst!

Gezinsweekend

Prijs vol pension

Kinderen tot 2 jaar:	gratis
Kinderen 3-6 jaar:	65 Euro
Kinderen 7 –12 jaar:	75 Euro
Kinderen 13—18 jaar:	85 Euro
Volwassenen:	95 Euro
Inbegrepen: vol pension, lakens, zwembad	

Inschrijven

Julien Robberechts
052/34.22.98
julien.robberchts@telenet.be
IBAN BE55 7755 9596 0644
Met vermelding: Naam + weekend
Voorschot bij inschrijving: 50% totaalprijs

De weervrouw

- ⚙ Is de eerste juni regenachtig, heel de maand wordt twijfelachtig.
- ⚙ Als de kippen schuilen gaan houdt de regen zelden aan.
- ⚙ In juni weinig regen voorspelt een grote zegen.
- ⚙ Als Sint Medard zijn sluizen open zet is er voor zes weken weinig pret.
- ⚙ Een wei die in juni niets geeft, is niet waard dat ze leeft.
- ⚙ In juni dondergevaar, betekent een vruchtbaar jaar.
- ⚙ Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.



Afsluiter werkjaar KWB Peizegem!

Ons Parochiehuis om 20u

Barbecue



**een amuse en
dessert op de BBQ**

**Wie leert ons enkele
tips & tricks?**

**Laat ons het weten en
wij zorgen voor de
ingrediënten**

Prijs

Kinderen: 10 Euro

Volwassenen: 15 Euro

Aperitief inbegrepen

Inschrijven verplicht voor 26 juni!

Luc De Dobbeleer

☎ 0476/34.35.77

✉ lucdd1963@gmail.com

IBAN BE55 7755 9596 0644

Met vermelding: Naam + barbecue

KWB
Peizegem
droomt...



Gezinsfietstocht

Op ZONDAG 27 augustus 2017

Vertrekplaats: "Ons Parochiehuis" Nieuwbaan 69 Peizegem

Vertrek: tussen 12h30 en 14h00

Uitgepilde tocht van ± 25 km.

Landelijke wegen

Onderweg
word je verrast
met versnape-
ringen en een
streekbiertje

Met
fotowedstrijd en
mooie prijzen

Vrije deelname voor
iedereen aan een
democratische prijs

U komt
toch ook ?



Iedere deelnemer
krijgt een prijs

Win deze maand een verrassing.

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de eerste letter, ...) en **bezorg het trefwoord vóór vrijdag 23 juni 2017** in de bus bij een bestuurslid, of mail het naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op **onze website** terecht: <http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak>

Vergeet je naam en adres niet te vermelden!



HORIZONTAAL :

1. Dikwijls – Beroemd kasteel aan de Loire.
2. Circuit voor raceauto's – Loopvogel.
3. Laster, smaad – Welpenleidster.
4. Eerstvolgende – Kunstprooi – Gouverneur-generaal – Deel van een kast.
5. Bitter vocht – Discipline – Noorse godheid.
6. Hoog water – Houweel – Goede raad, fooi.
7. Niet deelbaar door twee – In loco – Eén van de Benedenwindse eilanden.
8. Opendeurdag, kennismakingsmoment.
9. Fries riviertje – Bouwstijl – Niet genoemde.
10. Fonkelde – Gravure – Slot, voegwoord.
11. Ratelpopulier – Bijbelse stad – Gebarenspeel.
12. Oogst aardappelen – Toiletgerief – Plaats in Gelderland.
13. Ontkenning – Opschepper, windbuil.

VERTICAAL :

1. Rosse vleermuis.
2. Vijandelijke actie – Bekend Engels admiraal.
3. Tennisterm – Gebladerte – Grootouder.
4. Deel van de hals – Reusachtig – Hij.
5. Dagelijks voedsel – Ruimtelijke ordening – Grondtoon;
6. Circa – Daar – Elke keer weer.
7. Metalen plaat achter open haard – Kauw.
8. Gereedschap van een goudsmid – Kippenlegsel – Nederlands ontdekkingsreiziger.
9. Kluitenbreker – Bijbels figuur – Internationaal Muntfonds.
10. Belgisch persagentschap – Lange rij.
11. Grootmoeder – Pokerterm – Omlaag.
12. Beroepshalve – Leidsel – Rivier in Italië.
13. Dorp (Ind.) – Een schutting maken.

Flashbericht - Kubb tornooi 9 juni 2017

Vrijdag 9 juni organiseert KWB zijn eerste Kubb tornooi. Het ideale moment om nog eens met de gehele familie of vriendenkring uit te waaien alvorens de eindejaarsexamens van start gaan. We verwachten jullie massaal. Start alvast met een team samen te stellen van minimaal 2 personen. Meer informatie volgt in de Kleine Raak van mei.

KWB Peizegem bestuur

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98

julien.robberrechts@telenet.be

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57

a.depotter@telenet.be

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54

vanherpmarc@gmail.com

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15

horiofrancois@skynet.be

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05

stefanvandenvenster@scarlet.be

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60

lucdd1963@gmail.com

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16

hubert.vrijders@skynet.be

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68

gertdeblock63@gmail.com

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10

jguns@telenet.be

Ook hard nodig

Beheer ledenbestand

Stefan Van de Venster

Financiën en verzekeringen

Hubert Vrijders

Lokaal, materiaal, T-shirts

François Horio

Website (www.kwbpeizegem.be)

Tijs Van De Venster, Johan Guns

Kleine Raak

Redactie: Johan Guns, Marc Mertens en

Kaat Vanhoucke

Distributie: Marc Van Herp

En natuurlijk de vele helpers in de werkgroepen

Badminton op maandag om 20u30 in de sporthal van de tuinbouwschool

Oplossing kruiswoord 253

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M	I	C	H	E	L	I	N	S	T	E	R	
2	E	M	O	T	I	E		A	P	E	R	O	K
3	S	B	L		N	I	K	S		L	A	T	E
4	P	O	L	I	S		O	I	R		T		A
5	E	S	E	S		I	J	L		A	M	O	K
6	L		G	L	O	S		O	P	A		O	E
7	A	L	A	A	M		I	D		L	U	K	T
8	R	A		M	A	N	O	E	U	V	R	E	S
9	E	S	L	I		A	W		N	E	E	R	
10		B	I	E	R	K	A	A	I		M		E
11	P	A	S	T	E	I		K	E	R	I	N	G
12	R	A	S		K	N	O	T		I	E	M	E
13	O	R	E	L		D	U	E	N	A		M	L

Het sleutelwoord van de voorbije maand was: **MELKWEGSTELSEL**

De prijs wordt door de wijkmeester bezorgd aan Michel De Baerdemaeker .

Proficiat!